



C'est fini

“Het is wat het is”

Zijn leven geleefd, intens genoten van alles, met verdriet en met veel respect hebben wij afscheid genomen van onze broer, zwager en oom

Henk van Rosevelt

Anneke, in liefdevolle herinnering

Rotterdam, 21 juni 1950

Noordgouwe, 29 juli 2015

Jos en Frank

Benjamin en Reitske

Niels en Elies, Dayvin en Juliën

Karin en René

Sjors en Iris

Ronald en Caro

Lotte

Stef

Correspondentieadres:

Groeneweg 5

4317 PV Noordgouwe

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Henk in de rouwkamer van Uitvaartzorg de Vlieger op maandag 3 augustus en dinsdag 4 augustus tussen 19.30 en 20.00 uur, aan de Wilgenstraat 12 te Oosterland.

Voordat wij met elkaar op vrijdag 7 augustus, om 13.00 uur, afscheid van Henk gaan nemen in de Wijnhoeve

“De Kleine Schorre”, Zuidelijk 4 te Dreischor maken wij een klein rondritje over Noordgouwe.

Wil je hierbij aansluiten, wij vertrekken om 11.15 uur vanuit de Wilgenstraat 12 te Oosterland.

Hier is alsnog de mogelijkheid om tussen 10.30 en 11.00 uur afscheid van Henk te nemen.

Na de bijeenkomst op de Wijnhoeve te Dreischor, zal aansluitend de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Oude Lagezoom te Burgh-Haamstede om ca. 14.30 uur

Na de begrafenis gaan wij terug naar de Wijnhoeve, waar er gelegenheid is tot condoleren en het heffen van het glas op het leven van Henk.

Wilt u een herinnering aan Henk met ons delen, dan kan dit via het condoleanceregister op www.uitvaartdevlieger.nl